

December

2024

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië is een christelijke stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53135393

Ons IBAN nummer is: NL26ABNA 0494 8089 26 t.n.v. Stichting Familie Sponsorplan Roemenië, Aalsmeer.

We zijn een door het CBF Erkend Goed Doel en voldoen daarmee aan strenge kwaliteitseisen.

We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ('ANBI') waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. RSIN 850762078

Contactgegevens:



www.fsrom.nl



info@fsrom.nl



André Buijs 0297-342 750
Jaap Strijker 038-465 8084



in dit nummer

Verslag najaar reis

Boga kinderkampen

Boga vrouwenweekend

2^e Hands kleding

Een bezoek aan Roemenië met vele indrukken

In oktober zijn Jaap en André namens het bestuur op reis geweest in Roemenië. Deze keer zijn we het bezoek begonnen met een teambuildingsweekend in Boga. Het was een mooie tijd met elkaar en het was fijn dat het weer ook meewerkte. De partners van onze medewerkers Ani, Grig en Lili waren ook mee. We hebben veel met elkaar gesproken over wat een ieder bezighoudt en daarnaast hebben we mooie wandelingen met elkaar gemaakt.

Als je door Oradea loopt zie je aan de buitenkant niet dat in deze stad veel mensen in serieuze armoede leven. De stad is in de afgelopen 30 jaar opgeknapt en met name het centrum ziet er heel mooi uit. Echter schijnt bedriegt. Met Grig zijn we op bezoek geweest bij de familie Monica Ronda.

Zij wonen met een groot aantal andere familieleden bij elkaar in een "huis". Elk familielid heeft zijn eigen "woning" in dit huis. Monica woont met haar dochter en 2 kleinkinderen in een omgebouwd schuurtje met een dak van golfplaten op een soort binnenplaats. Het is eigenlijk veel te klein om in te wonen, 3 bij 3 meter. Hierin staat één bed waar ze met z'n vieren in slapen. De winter is weer in aantocht en daardoor moet Monica in deze kleine ruimte het fornuis verplaatsen om op die plek een kachel neer te zetten. Allemaal heel schrijnend om te zien. Naast deze huisvestingsproblemen kampt ze ook met lichamelijke- en mentale klachten waardoor ze niet in staat is om te werken. Daarom zijn we dankbaar om Monica bij te kunnen staan in haar moeilijke leven. Ook krijgt ze elke maand een voedselpakket en voor de komende winter zullen we een passende kachel voor haar aanschaffen.

We werken veel samen met zorgverleners in Roemenië. Een aantal van hen hebben we tijdens deze reis mogen ontmoeten waaronder een huisarts, een opticien, twee tandartsen en een tandtechnicus. De samenwerking tussen de tandartsen en de tandtechnicus is belangrijk om tot een goed resultaat te kunnen komen. Als we bij een patiënt het begin en eindresultaat vergelijken, dan lijkt het bijna alsof ze wonderen kunnen verrichten. Ze veranderen het gebit van mensen die soms nog maar een paar tanden in de mond hebben, tot een stralend en compleet gebit. Het geeft de patiënt zelfvertrouwen en helpt ook mee om gerelateerde lichamelijke klachten te stoppen. Tijdens ons bezoek demonstreerde tandtechnicus Sergiu enthousiast hoe het proces om protheses en bruggen te maken in zijn werk gaat. Het is mooi om met eigen ogen te zien dat het gedoneerde geld zo goed besteed wordt.



Boga kinderkampen

De Boga kampen die deze zomer hebben plaatsgevonden waren een groot succes. De meeste staf wordt niet elke week afgelost, dus je kunt je voorstellen hoe moe de leiding is na 3 weken kamp! Maar ze zijn voldaan omdat de kampen fantastisch gelopen zijn zonder enige noemenswaardige problemen. We zijn God dankbaar voor Zijn zegen hierin en we hopen dat de kinderen nog lang voordeel mogen hebben van wat ze gehoord en beleefd hebben. Deze Boga kampen lijken maar kleine gebeurtenissen te zijn in de levens van deze kinderen maar toch kan het een enorme invloed hebben op hun verdere leven. Ze ervaren tijdens de kampen dat er ook een ander leven bestaat dan de armoede situatie waar ze uit komen. Dit geeft kinderen een motivatie om anders naar hun toekomst te kijken.



Je zou je kunnen afvragen of het goed is om kinderen uit hun armoede situatie te halen, te verwennen tijdens het Boga kamp en daarna weer terug te sturen naar huis. Regelmatig spreken we Boga kinderen tien jaar later die spontaan emotioneel worden als ze aan de Boga kampen terug denken. Zij laten weten dat het kamp voor hen het keerpunt van hun leven is geworden. Ze hebben daar de motivatie gekregen om hoopvol naar hun toekomst te kijken en niet bij de pakken neer te gaan zitten. Daar worden wij stil van!

Boga vrouwenweekend

Begin oktober hebben 28 vrouwen uit ons sponsor programma deelgenomen aan het Boga vrouwenweekend. Normaal kunnen deze vrouwen nooit weg uit hun dagelijkse gezinssituatie omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben, maar ook omdat zij vaak de motor achter het gezin zijn. Wat is het dan mooi dat ze een weekend aangeboden kregen en er gehoor aan hebben gegeven om te komen. Ze zijn lekker in de watten gelegd met een leuk verrassingspakketje op hun bed met allerlei lekker zeepjes en shampoos. Op hun kamers zijn nieuwe radiatoren geplaatst zodat ze er lekker warm bij zaten. Het was een regenachtig weekend met ontspanning, lekker eten en getuigenissen. Ook waren er twee christelijke sprekers om hen te bemoedigen. Het is mooi dat we dit voor deze vrouwen hebben kunnen doen. Ze hebben dit hard nodig omdat het leven thuis zo zwaar is.



Ani samen met deelnemers van het Boga weekend.

2^e hands kleding

Al vanaf het begin van ons sponsorprogramma verzamelen we in Nederland 2^e hands kleding. Door een groep vrijwilligers wordt deze kleding gesorteerd en in dozen verpakt. Deze dozen worden vervolgens per transport naar Roemenië gebracht waar ons team ze verdeeld onder de sponsorgezinnen en studenten. Het is altijd een belangrijke activiteit van FSR geweest omdat mensen zo toch goed gekleed voor de dag kunnen komen en het 's winters bescherming tegen de koude geeft.



Kleding sorteren bij onze opslag in Hoofddorp

Helaas zijn de transportkosten de laatste jaren steeds meer toegenomen. We betalen nu gemiddeld 0,81 euro/kg kleding of 7,80 euro/doos. Omdat de transportkosten te hoog worden hebben we besloten niet meer dan 2x per jaar een transport te organiseren. Daarnaast willen we u vragen te overwegen om 0,80 euro/kg kleding te doneren voor de kleding die u bij ons brengt. Dit helpt ons dan de kosten gedekt te krijgen.

Tot slot

We willen u hartelijk danken voor uw gebed, betrokkenheid en steun. Onze dank gaat ook uit naar onze Hemelse Vader, die ons telkens weer kracht, wijsheid en middelen schenkt om dit werk in Roemenië te doen.

Gert-Jan Groeneveld, Jaap Strijker en Jan Venema

Jan Agterhof, André Buijs, Cees Lock.



**DONEER
VIA DE
QR CODE**

Maak uw gift over door het scannen van de QR-code of wordt sponsor

