

Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, was het opnieuw een bewogen jaar. De wereld heeft nog steeds te maken met oorlog, vervolging, honger, ziekte, klimaatverandering, etc. Daarnaast had u mogelijk in uw persoonlijk leven te maken met mooie, maar ook moeilijke gebeurtenissen. Kortom, we leven in onrustige tijden. Velen maken zich zorgen over waar het met deze wereld naar toe gaat. Mede daarom wil het Familie-Sponsorplan Roemenië ('FSR') iets van de liefde van Christus laten zien in deze wereld. Ten opzichte van alles wat zich in de wereld afspeelt is het misschien maar een klein lichtpuntje. Maar voor de mensen die hulp ontvangen, is het vaak een rijke zegen! Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via info@fsrom.nl of via onderstaande telefoonnummers.

Hoe kom ik de winter door...?

"Pavel, wil jij uit de schuur nog wat hout halen? Het vuur in de kachel is al bijna uit!", zegt zijn moeder. "Het kan nog net voordat je naar school gaat, maar dan moet je wel snel zijn, anders kom je nog te laat!". Pavel kijkt naar buiten, waar de sneeuw nog steeds naar beneden dwarrelt. Hij houdt van de sneeuw, het bedekt wat vies en grauw is en maakt alles prachtig wit. Maar het zou best wat warmer mogen zijn. Snel trekt hij zijn schoenen aan en stapt naar buiten de sneeuw in. "O nee, niet weer!" Zuchtend loopt Pavel richting de schuur. Hij was helemaal vergeten dat er een gat in zijn schoen zat en nu stapt hij midden in een plas die voor de deur ligt. "Lekker dan, gelijk natte sokken", zucht hij. In de schuur kijkt hij goed rond. Hij pakt de laatste stukken stookhout en neemt ze mee het huis in.

"Mam, hier is het laatste stookhout. O ja, ik heb ook natte voeten, want er zit nog steeds een gat in mijn schoen". "Het laatste stookhout? Weet je dat zeker, jongen?"



Scan onderstaande QR code en help mee om de kachel van een gezin in armoede één maand te laten branden!



Pavel ziet het verdriet in de ogen van zijn moeder. "Ja, mam, ik heb goed rondgekeken, maar er ligt niets meer. Ga je nog nieuw stookhout kopen, want de winter is net begonnen?". Zijn moeder zucht opnieuw. "Pavel, ik weet niet of we nieuw stookhout kunnen kopen, want waar moet ik het geld vandaan halen? Ik moet ook nog een lening bij de winkel aflossen omdat ik vorige week boodschappen heb gedaan, maar te weinig geld had om te betalen! Weet je wat, ga jij maar snel naar school. Ik moet nadenken over hoe we dit gaan oplossen. Maak je maar geen zorgen, het komt goed! O ja, en ik ga ook nadenken of we andere schoenen voor je kunnen regelen. Ik weet nog niet hoe, maar er komt vast een oplossing. Ga maar gauw!" Verdrietig gaat Pavel op weg naar school. Kon hij maar iets doen om zijn moeder helpen. Maar ja, wat dan.....?

Met de komende wintermaanden voor de deur worden onze medewerkers vrijwel dagelijks geconfronteerd met situaties zoals die van Pavel en zijn moeder. Gezinnen die leven in armoede en die - vooral gedurende de winter - niet of nauwelijks weten hoe ze aan hun eerste levensbehoefte kunnen komen. Zaken die voor ons vaak vanzelfsprekend zijn: een warm huis, warm eten, warme kleding en schoenen. Als bestuur en medewerkers van FSR proberen we iedere winter aan deze situaties wat te doen. We verstrekken stookhout, dragen bij aan het betalen van de gasrekening en aan kinderen verstrekken we goede winterschoenen, zodat ze niet met natte sokken en koude voeten op school zitten!

Met €50 kunnen we een gezin helpen met stookhout voor één maand. Voor €25 kunnen we voor een schoolgaand kind een paar goede winterschoenen kopen! Helpt u mee? Scan bovenstaande QR-code of geef een gift via onderstaand bankrekeningnummer. Namens Pavel en zijn moeder en al die andere gezinnen die leven in armoede, alvast hartelijk dank!

Start nieuwe schooljaar...

Ons sponsorprogramma voor studenten verloopt nog steeds succesvol. Aan het begin van dit nieuwe schooljaar is opnieuw een groep jongeren gestart met hun opleiding. In totaal ondersteunt FSR op dit moment 72 jongeren bij hun vervolgopleiding. Allemaal talentvolle jongens en meiden uit arme gezinnen die anders geen kans hadden gehad om hun talenten verder te ontwikkelen.



Als bestuur zijn we nog steeds dankbaar dat we dankzij de steun van vele sponsors deze studentensponsoring kunnen voortzetten. Door dit programma is er structureel iets verbeterd in de leefomstandigheden van veel jongeren, die we de afgelopen tientallen jaren hebben geholpen. Als ze - mede dankzij hun opleiding - een baan hebben gevonden, helpen ze met hun inkomen vaak ook hun familie! We hopen natuurlijk dat dit ook gaat gelden voor de 72 studenten die nu in ons programma zitten.

Retraiteweekend voor vrouwen in Boga...!

In september hebben onze medewerkers in Roemenië een weekend voor de vrouwen/moeders uit onze sponsorgezinnen georganiseerd. Een prachtig initiatief waarbij de deelnemers lief en leed met elkaar konden delen en er bovendien even helemaal tussenuit konden zijn. Roemeense vrouwen vervullen een belangrijke rol in hun gezin. Naast de dagelijkse zorg voor het gezin, zorgen ze ook vaak voor een beetje inkomen. Helaas komen we nog regelmatig tegen dat de man/vader van een gezin een alcoholprobleem heeft en daardoor ook gewelddadig is. Dit leidt soms tot schrijnende situaties in gezinnen en vaak ook tot echtscheidingen. Vrouwen hebben in Roemenië daarom vaak een zwaar leven. Wat is het dan goed om deze zorgen te delen met lotgenoten en elkaar te bemoedigen en te troosten!



Aan het retraiteweekend hebben bijna 30 vrouwen deelgenomen en deze zijn door Ani, Lili, Grig en een aantal andere helpers een weekend lang goed verzorgd! Sommige vrouwen zeiden: "Het lijkt wel een hotel!"

Bijzonder waren ook de persoonlijke gesprekken. Zowel onderling als met onze medewerkers is veel gedeeld. Dat scheidt ook weer een band voor de toekomst!

Dat kan je missen als kiespijn....!

Het aantal aanvragen voor tandheelkundige zorg groeit nog steeds. FSR wil met het project tandheelkundige zorg een bijdrage leveren aan het verbeteren van de tandheelkundige nood onder de allerarmsten in Roemenië. De nood is hoog, maar gelukkig zijn er meerdere tandartsen die een bijdrage willen leveren aan ons programma. Ze vullen gaatjes, verwijderen rotte kiezen en helpen zo mensen van hun kiespijn af. Een waardevol project waar we erg blij mee zijn!



Tot slot...

Als bestuur zijn we dankbaar dat nog steeds veel mensen en organisaties ons werk willen ondersteunen. Voor velen geldt dat ze dit al jarenlang trouw en ruimhartig doen. Zo aan het einde van dit jaar willen we u daar heel hartelijk voor bedanken. Dankzij uw steun hebben we al zoveel mensen kunnen helpen! En deze mensen zijn u er dankbaar voor. Altijd als we in Roemenië zijn, vragen de gezinnen ons of we vooral de sponsoren en donateurs willen bedanken als we terug zijn in Nederland. Uw bijdrage maakt voor veel gezinnen en studenten echt een verschil! Daar zijn we u dankbaar voor, maar vooral gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader, die ons kracht, wijsheid en middelen schenkt om dit werk in Roemenië te doen.

Wilt u juist in deze tijd blijven bidden voor Roemenië, de sponsorfamilies en studenten, uw medesponsors en donateurs en onze medewerkers Ani, Lili en Grig?

We wensen u alvast fijne feestdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Jan Agterhof, André Buijs, Cees Lock,

Gert-Jan Groeneveld, Jaap Strijker en Jan Venema