

Geachte sponsor,

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de Boga kinderkampen en op de ondersteuningsreis die door Jan V. en Cees aan Ani, Lili en Grig in Oradea is gebracht en aan Maria, Constantin, Dorina en Mihia in Dumbraveni. Verder kunt u lezen over de activiteiten die gepland staan voor de komende wintermaanden. Op de planning staat het volgende: twee rondes stookhout, één in december en één in het voorjaar. Daarnaast willen we graag weer nieuwe schoenen voor de schoolgaande kinderen van onze sponsorgezinnen kopen en tevens voor een aantal sponsorstudenten. Of de tweede ronde stookhout en de schoenenactie doorgang kan vinden hangt af van het aantal giften dat we de komende tijd ontvangen. Het moet financieel wel haalbaar zijn.

Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de bestuursleden (zie onder).

De Boga kinderkampen...

Zoals voorgaande jaren waren er ook deze zomer weer de Boga kampen. In totaal hebben, verdeeld over drie weken, ruim honderd(!) kinderen en jongeren een geweldige tijd gehad. De vaste medewerkers Ani, Lili en Grig vonden het in de aanloop naar de Boga weken weer spannend of er zich voldoende vrijwilligers zouden melden. Maar, zoals ze ons lieten weten, gingen ze de kampweken voorbereiden in het vertrouwen 'dat er in voorzien zou worden'. Het is goed gekomen: familie en vrienden van onze medewerkers hebben zich op het laatst toch weer aangemeld. Zo was er voor elke week voldoende leiding beschikbaar. Een mooi detail: een week voor aanvang belde een moeder van twee van de kinderen die naar Boga zouden komen met Ani, met de vraag of ze kon komen helpen. 'Maar, moet je dan niet werken?' Deze vrouw sorteert vuilnis op de vuilstortplaats. 'Ik neem een week onbetaald verlof' was haar antwoord. Zo gezegd, zo gedaan en ze bleek een uiterst waardevolle medewerker die geen klus uit de weg ging (ze is wel wat gewend, zou je zo kunnen vermoeden). Dat ze het graag deed bleek wel uit haar aanbod om volgend jaar weer te komen helpen. Dat scheidt vertrouwen voor volgend jaar ☺.

Het waren intensieve weken, waarin in het bijzonder de jongste groepen veel emotionele aandacht vroegen. Ook konden de kinderen wel een bad gebruiken en moesten vele kleren worden gewassen.

In dit nummer:

- Terugblik op de Boga kampen
- De ondersteuningsreis in oktober
 - Gezinnen
 - Nieuwe studenten
- Afgestudeerde studenten
- Stookhout, schoenen

Dat het droog weer was met temperaturen van zo'n 35 °C tot 40 °C kwam in dit opzicht wel goed uit.



Groepsactiviteit tijdens het Boga kamp

Uit het verslag van de kampweken het volgende: *Een mooi voorval deed zich voor toen de sanitaire inspectie kwam. We proberen altijd om voorbereid te zijn om de komst van deze inspectie en Ani was erg gespannen omdat ze elk jaar wel iets vinden om over te klagen. Maar dit jaar vroeg de inspectrice: 'Hoe gaat het met het werk?' en Ani vertelde zuchtend hoe moeilijk het kan zijn en wat een enorme verantwoordelijkheid het is om al die kinderen een goede en waardevolle tijd te bieden. De inspectrice begon Ani te bemoedigen door haar te vertellen hoe belangrijk dit werk is en dat God wil dat dit goede werk wordt voortgezet en adviseerde Ani er van te genieten. Het was bijzonder om Ani te zien huilen, niet vanwege problemen, maar omdat God met haar sprak, haar bemoedigde door deze inspecteur. Dat zijn tenminste inspecties waar je wat aan hebt!*

Misschien wel mede dankzij die bemoediging hebben de kinderen en jongeren een mooie tijd gehad. Voor de meesten had ook best wel langer mogen duren getuige de emoties die naar boven kwamen tijdens het afscheid nemen. Tsja, de situaties waaruit ze

kwamen en waar ze weer naar terug moesten, zijn meestal al niet de meest opbeurende.. Niet onbelangrijk is dat ook Ani, Lili en Grig en allen die hen hielpen terugkijken op een gezegende tijd. Daarom dank aan alle sponsoren en andere giftgevers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Even **ter info voor de nieuwe sponsoren:** Boga kampen, maar ook stookhout, kachels, schoenen, medische kosten, zaaigoed e.d. worden betaald uit giften die we door het jaar heen ontvangen en die niet gekoppeld zijn aan een gezin of student ...

De ondersteuningsreis, bezoek families...

Ik, Cees, ben al meerdere malen in Moldavië en Bulgarije geweest en daardoor bekend met de erbarmelijke omstandigheden waaronder arme gezinnen in Oost-Europa dikwijls leven. Maar elke keer weer vervult het zien van de situaties je met een zekere afschuw, verbazing en onmacht. Afschuw: omdat het afschuwelijk is dat mensen in zulke erbarmelijke omstandigheden leven. Verbazing: 1) vanwege het feit dat dit klaarblijkelijk (noodgedwongen) toch mogelijk is en 2) vanwege de grote verschillen tussen de rijke delen van deze wereld en de arme delen. Onmacht: omdat we als mensheid niet in staat blijken om dergelijke situaties te voorkomen. En daar staan we dan met een paar druppels voor een aantal gloeiende platen. Maar wel zeer welkome druppels, die met grote dank worden aanvaard! Zo maar een voorbeeld: een gezinnetje dat een nieuw huis aan het bouwen is. Eén woon/slaapkamer is gereed en hopelijk enigszins warm te stoken, maar dat gaat met de keuken nog even niet lukken; er is nog wat teveel ventilatie voorzien: zie de gele pijlen.



Daar in huis waait zelfs de wind Een echte buitenkeuken..

We hebben besloten een extra donatie te doen zodat voor de winter invalt een geïsoleerde plafond kan worden aangebracht.

De ondersteuningsreis, ontmoeting studenten...

Tijdens de reis hebben we een groot aantal studenten ontmoet. Dit schooljaar hebben we maar liefst 26 nieuwe studenten de we dankzij onze sponsoren een opleiding kunnen laten volgen. Moeten we een enkele keer de sponsoring stoppen omdat een student (door verschillende omstandigheden) niet trouw is in het volgen van de opleiding. Het tegenovergestelde komen we – gelukkig – vaker tegen. Tijdens ons bezoek was een student ziek thuis zodat we hem niet op school konden ontmoeten. Zijn vader verzocht ons om hem dan maar thuis op te komen zoeken zo belangrijk vindt vader het dat zijn zoon een kans krijgt op een beter bestaan.

Afgestudeerde studenten...

Natuurlijk zijn er ook studenten met succes afgestudeerd, Afgelopen jaar waren dit er 15. Namens de studenten laten onze lokale medewerkers u weten: *'Aan het eind van vier jaar beroepsopleiding zijn alle studenten u zeer dankbaar voor het helpen bij een goede start in het leven. Dat ze door uw hulp in staat zijn om te ontsnappen aan de harde en slechte situaties die elk van hen in hun gezinnen hadden'*.

Momenteel worden 66 studenten gesponsord.

Stookhout, schoenen ...

Zoals al wel eerder vermeld in onze nieuwsbrieven blijft een belangrijk onderdeel van onze winterhulp het verstrekken van stookhout en kachels aan gezinnen die dat echt nodig hebben. We hebben besloten om weer een aantal gezinnen een kachel te verstrekken omdat de kwaliteit van hun huidige kachel te slecht is. Ook hebben we geld beschikbaar gesteld voor een eerste ronde stookhout welke in december zal worden afgeleverd. Gebruikelijk is om in februari een tweede levering stookhout te doen. Zoals eerder gezegd hangt dit af van de financiële situatie ...

Hetzelfde geldt voor de schoenenactie, die kunnen we alleen door laten gaan als de financiële situatie dat mogelijk maakt. Stilletjes hopen we dat u allen zo gezegend bent dat u ruimte heeft om een tweede levering stookhout en de schoenenactie mogelijk te maken ...We hebben dit jaar namelijk nog best wat extra giften nodig.

Tot slot

We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de trouw van onze vaste sponsoren en de bewogenheid van de giftgevers. We ervaren dit alles als een zegen van onze Hemelse Vader. Daarom in de eerste plaats dank aan Hem! Wilt u het werk van FSR blijven gedenken in uw gebeden?

*Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth,
Gert-Jan Groeneveld, Cees Lock en Jan Venema*