

Geachte sponsor,

Als u een regelmatige bezoeker bent van onze website www.fsrom.nl dan heeft u misschien gelezen dat eind oktober twee van onze bestuursleden weer een ondersteuningsreis naar Roemenië hebben gemaakt. In deze nieuwsbrief kunt u enkele ervaringen van Evert en Jan lezen. Daarnaast doen we verslag van de voorbereidingen op de komende winter, waarin we opnieuw gezinnen willen voorzien van warmte, goede kleding en schoenen. Tot slot informeren we u over enkele financiële aspecten van ons werk. We wensen u veel leesplezier!

Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij één van de bestuursleden (zie onder).

“...pas als je het met eigen ogen gezien hebt...”

Twee keer per jaar reizen twee bestuursleden van FSR af naar Roemenië om de situatie ter plaatse te gaan bekijken. Dit najaar waren Evert en Jan bereid om deze reis te maken. Voor beiden opnieuw een enerverende reis met veel indrukken, hulpverzoeken en onderwerpen om met onze medewerkers ter plaatse te bespreken. Bijzondere aandacht ging tijdens deze reis uit naar de gezondheidssituatie van onze medewerkers en hun familieleden. Het afgelopen jaar hebben Ani en Corina, de vrouw van Grig, te maken gekregen met (ernstige) ziekte. Gelukkig hebben we kunnen constateren dat het met Ani de laatste tijd een stuk beter gaat. Er blijven echter nog wel zorgen over de situatie van Corina. We hopen en bidden dat daar de komende maanden verbetering in komt.

Na enige jaren van afwezigheid was het weer goed om terug te zijn in Roemenië. Als bestuurslid van FSR kan het je enorm helpen om regelmatig de situatie ter plaatse te gaan bekijken. Het houdt je betrokken en gemotiveerd om dit mooie werk te doen. Tegen nieuwe bestuursleden, die voor het eerst in Roemenië komen zeggen we vaak: “*Je bent bewogen met de families en studenten in Roemenië, maar het gaat pas echt voor je leven als je het met eigen ogen gezien hebt*”. Dat geldt voor nieuwe bestuursleden, maar eigenlijk ook voor de oudgedienden. Als je na een paar jaar weer in Roemenië komt, wordt je opnieuw getroffen door de nood in gezinnen en de gebrokenheid van het leven.... Het blijft onvoorstelbaar dat op zo'n relatief korte afstand van het welvarende Nederland, nog zoveel mensen ruim onder de armoedegrens leven en soms nauwelijks te

In dit nummer:

- “...pas als je het met eigen ogen gezien hebt..”
- Voorbereidingen voor de winter...
- Enkele financiële aandachtspunten...

eten hebben. 'Hoe is dat mogelijk in 2013?' vraag je je af.

Naast alle ellende en nood die je tijdens de reis te zien en te horen krijgt, wordt je ook enorm bemoedigd als je met eigen ogen mag zien dat de hulp, die wij dankzij onze sponsors en donateurs kunnen geven, het leven van families en studenten echt kan veranderen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor familie G. uit Tetchea. Een jong echtpaar met 3 kinderen (en een vierde op komst), waar we een van de eerste reisdagen op bezoek gingen. We zijn deze familie recent gaan helpen met een maandelijks voedselpakket. Tijdens ons bezoek brachten we niet alleen een voedselpakket mee, maar ook kleding en waspoeder. Voor dit gezin echt een geschenk uit de hemel omdat vader wel werk heeft, maar de laatste maanden geen inkomen heeft gehad, omdat hij eerst een schuld bij zijn werkgever moet aflossen. Iets wat in Nederland onvoorstelbaar is, maar in Roemenië maar al te vaak voorkomt. Het gezin had op de dag dat wij hen bezochten, nog niet gegeten omdat het geld op was. U kunt zich voorstellen hoe welkom onze hulp was...



Dankbaar wordt het voedselpakket in ontvangst genomen....

Tijdens een bezoek aan de familie C. in Serghis mogen we met eigen ogen zien hoe trots en dankbaar meneer C. is met de aanbouw aan zijn huis. Doordat FSR hem stap voor stap van bouw materiaal heeft voorzien, is hij inmiddels ver gevorderd met de

aanpassing van zijn huis. In plaats van een 1-kamer woning, waarin zijn complete gezin woont, kookt, eet en slaapt, heeft hij binnenkort de mogelijkheid om zijn gezin beter te huisvesten.



Een trotse eigenaar bij zijn bouwproject...

Het is goed om te zien dat meneer C. zijn bouw talenten niet alleen inzet voor eigen gebruik, maar ook een ander jong en arm gezin in Serghis helpt bij het realiseren van hun woningbouwproject.

Zeer bemoedigend is ook de hulpverlening aan jongeren, die een beroepsopleiding volgen. Tieners, die dankzij de hulp vanuit Nederland, kunnen én willen werken aan een betere toekomst. Hoe jong en verlegen ze soms ook zijn, toch laten ze tijdens ons bezoek ook blijken en horen dat ze dankbaar zijn voor de mogelijkheid die ze hebben om een vak te leren. Als je de verhalen hoort over de gezinnen, waarin deze kinderen zijn opgegroeid (werkeloosheid of ziekte van ouders, gebroken gezinnen, drankmisbruik door één van de ouders, enz), dan is het logisch dat deze jongeren blij zijn met een kans om een vak te leren en daarmee een betere kans te hebben op de arbeidsmarkt.



Veel blijde gezichten op een van de internaten...

Zo maar een aantal voorbeelden van hoe onze hulp het leven van gezinnen of jongeren echt kan veranderen. Deze resultaten motiveren ons om deze vorm van hulpverlening te blijven geven. *Hulp op maat!* is nog steeds ons motto en dat blijkt nog steeds goede resultaten op te leveren. We hopen natuurlijk ook dat deze verhalen u motiveren om ons werk te blijven ondersteunen. Zo kunnen we als sponsors, bestuur en medewerkers in Roemenië gezamenlijk een deel van de nood in Roemenië aanpakken en ook samen blij en dankbaar zijn voor de mooie resultaten...

Vorbereidingen voor de winter...

Net als voorgaande jaren willen we ook deze winter weer zoveel mogelijk arme gezinnen voorzien van stookhout en/of een goede kachel. De gezinnen, die hiervoor in aanmerking komen zijn inmiddels door onze medewerkers geselecteerd. Ook zijn de eerste aankopen gedaan voor stookhout, maar dit is nog niet genoeg om de gezinnen de gehele winter van stookhout te voorzien. Net als bij veel andere producten is ook de prijs van stookhout t.o.v. vorig jaar gestegen. Giften zijn dan ook van harte welkom.

Dat geldt ook voor ons winterschoenenproject. Nu de winter voor de deur staat is het schrijnend om te zien dat kinderen op blote voeten of op sandalen buiten lopen. Goede stevige winter-schoenen zijn dan ook geen overbodige luxe, zeker als je bedenkt dat de kinderen vaak lange afstanden naar school moeten lopen. FSR wil hier met uw hulp iets aan doen en deze kinderen ook deze winter niet in de kou laten staan...



Enkele financiële aandachtspunten...

"Nederland gaat over op SEPA". Ook Stichting FSR ontkomt er niet aan. Voor ons heeft de nieuwe regelgeving vooral gevolgen voor de incasso van sponsorbijdragen. We hebben alle formaliteiten hiervoor met de bank geregeld en alle rekeningnummers omgezet naar het nieuwe IBAN formaat met bijbehorende BIC codes. Sponsors, die in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven, hebben we inmiddels via een brief op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat Stichting FSR door de fiscus een ANBI status is toegekend, waardoor giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Altijd goed om in gedachten te houden...

Tot slot

We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de hulp van onze sponsors en giftgevers. We ervaren dit alles als een zegen van onze Hemelse Vader. Daarom in de eerste plaats dank aan Hem! Wilt u het werk van FSR blijven gedenken in uw gebeden?

*Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth,
Gert-Jan Groeneveld, Jan Venema en Herro Vogel*