

Eind oktober zijn Arie Eveleens en André Buijs terug gekomen van een werkbezoek aan onze FSR medewerkers ter plaatse. Tijdens deze reis schreeuwen de tegenstellingen ons tegemoet. Graag willen we een aantal ervaringen met u delen.

De **medische sector** is in Roemenië door en door corrupt. We hebben vele voorbeelden maar de onderstaande spreekt waarschijnlijk voor zich:

Onze medewerker Grig brengt een mevrouw naar het ziekenhuis die ernstige pijn heeft als gevolg van een hernia. Als hij bij het ziekenhuis aankomen moeten zij eerst de beveiliging geld betalen om bij de ingang van de eerste hulp te komen. Aangekomen bij de eerste hulp heeft Grig een rolstoel nodig om de vrouw naar de arts te brengen. Hij krijgt alleen een rolstoel van een verpleegkundige als hij wederom geld geeft. Vervolgens naar de lift om de arts op de 4^e verdieping te kunnen bezoeken. Een verpleegkundige staat voor de lift en wil alleen de lift laten komen als hij geld krijgt. Eindelijk komen ze bij de arts die meteen vraagt of ze al op de afdeling geïnformeerd hebben hoe het er hier aan toegaat? Navraag leert dat de arts 500 euro cash wil ontvangen om de operatie uit te voeren (medische zorg in Roemenië is gratis!). Voor uw begrip: dit is ongeveer 3 maandsalarissen voor een redelijk arm gezin. Vanwege de hevige pijnen waar de vrouw aan lijdt wordt hiermee ingestemd en de vrouw wordt geopereerd. Na de operatie vertelt de arts dat alles goed gelukt is maar dat de pijn niet weg zal gaan. Het zal hooguit niet erger worden... De vrouw is nog niet thuis of de pijn neemt toe tot een ondraaglijk niveau. Weer gaat ze naar een arts, maar deze keer in een ander ziekenhuis. De arts bekijkt de röntgenfoto's van voor- en na haar eerste operatie en vraagt haar aan te geven welke verschillen ze ziet... Ze kijkt..... en ziet geen verschil. Volgens de 2^e arts heeft de eerste arts haar alleen open gesneden en meteen weer dicht gemaakt, en dat voor 500 euro! Artsen rijden rond in glimmende zwarte auto's, de patiënten zijn jaren bezig hun schuld af te lossen.

Een ander verhaal betreft het **Bogakamp**. Dit is een prachtig kampterrein in de bergen waar de kinderen van ons programma een vakantie aangeboden krijgen. Aan de opbouw van dit kamp is er de laatste jaren hard gewerkt en menig Nederlander heeft hier tijd of geld aan geschonken. De Roemeense stichting die het kamp beheert, wilde graag een aangrenzend stukje land kopen, maar wist niet wie de eigenaar was. Navraag werd gedaan op het 'gemeentehuis',

In dit nummer:

- Medische zorg in Roemenië
- Een hotel 'op' het Boga kamp?
- Rijk tegenover arm
- Mooie berichten
- Klaar voor de winter?

maar daar wist men het ook niet. Men zou het uitzoeken en er op terug komen. Na 2 weken stilte nog eens het gemeentehuis bezocht en wat bleek? De burgemeester had het stuk land gekocht, door het te ruilen tegen een oude auto. Vervolgens heeft de burgemeester met 200,000 euro subsidie uit een EU fonds een reusachtig hotel gebouwd op dit stukje land. Hoewel er veel ruimte in de omgeving is staat het hotel op slechts 4(!) meter afstand van de Boga kampgebouwen. Wat dit uiteindelijk betekent laten de foto's zien:

Boga voor aanvang bouw hotel:



Boga nu:



Gelukkig is de omgeving van het kamp meer dan de moeite waard om er ook de komende zomer weer vakantiecampen voor kinderen uit arme gezinnen te organiseren!

De **voortgang** dringt zich soms aan je op: er rijden dure auto's rond en er worden aan de rand van de steden grote huizen en winkelcentra gebouwd. De prijzen voor de basis levensbehoeften zijn momenteel in Roemenië hoger dan in Nederland! Daartegenover zien we dat veel mensen het al jaren lang met 50-150 euro per maand moeten doen. Hoe deze mensen dat kunnen volhouden? We weten het niet maar de wanhoop straalt vaak van de mensen af. Neem nu bijvoorbeeld de familie Kandor:

De familie Kandor (vader, moeder en 2 kinderen) woont 1 uur reizen van de stad Oradea. Vader werkt in Oradea in een meubelfabriek en verdient zo 4 Miljoen Lei per maand (108 Euro). Om bij zijn werk te komen is hij per maand 1.2 Miljoen Lei kwijt (32 Euro). Vader en moeder willen de oudste dochter graag naar het voortgezet onderwijs sturen maar dit is ook in Oradea. Van de 108 Euro zijn zij nu dus 2x32 Euro per maand kwijt aan buskosten. Er blijft dan nog 44 euro per maand over voor de dagelijkse levensbehoeften. Hoe redden ze het? De tweede dochter kan niet naar school omdat het geld op is. Gelukkig is dit gezin op onze weg gebracht zodat FSR de kosten van haar beroepsopleiding kan dragen.

Als u deze verhalen leest begrijpt u wellicht de grote verontwaardiging die tijdens zo'n reis bij ons opkomt. Waarom is er nog zoveel onrecht? Waarom wordt er niets aan gedaan? Tevens voelen we ook de onmacht om hier iets aan te doen. Daarom komen we in gebed tot onze Vader en brengen we dit alles bij Hem. Leest u eens Jesaja 59:14-17.

Gelukkig zijn er ook **mooie berichten** te vertellen!

- We hebben weer allerlei blijde jongeren mogen ontmoeten die dit jaar dankzij FSR aan een beroepsopleiding mochten beginnen. Het is geweldig te zien dat elk jaar weer jongeren een echte toekomst binnen handbereik krijgen!
- We hebben mogen genieten van de nieuwe auto die we dankzij de geweldige reactie op de Actie "Help FSR weer op weg!" binnen enkele maanden konden aanschaffen (zie foto).
- We hebben sponsorfamilies bezocht waar het inmiddels zo goed mee gaat dat we de hulp konden afbouwen en verplaatsen naar nieuwe arme families. Mooi is te ervaren dat deze gezinnen nooit teleurgesteld lijken, maar daarentegen God danken voor de hulp die ze mede dankzij uw sponsorbijdrage mochten ontvangen.
- We zijn ook dankbaar voor de Boga kinderkampen die deze zomer weer gehouden mochten worden. Het is altijd weer een hele organisatie, maar voor de kinderen is het één van de mooiste ervaringen in hun leven!

Inmiddels is het al weer november en komt de winter er weer aan. De winter zijn in Roemenië anders dan in Nederland. Door het heersend landklimaat zijn de winters in Roemenië vaak langer en strenger (-15°C is geen uitzondering!). Het is een periode van extra zorg, natuurlijk in het bijzonder voor de minderbedeelden. Allereerst is er veel minder werk zodat velen geen inkomen hebben. Daarnaast is er weinig gezond voedsel, wat de gezondheid niet ten goede komt. Ook moet er veel tijd besteed worden aan het warm houden van de huisjes waar men in woont (houtkachels) of krijgt men hoge energie rekeningen (in de stad). In de winter probeert FSR te helpen door het schenken van:

- Winterschoenen voor de kinderen
- Kachels voor diegene die een oude doorgeroeste kachel hebben (rook in de kamer!)
- Vitaminen voor alle kinderen zodat ze meer weerstand hebben tegen ziekten en beter presteren op school.

Op dit moment hebben we geen middelen om brandhout te kopen voor de meest dringende gevallen. Wilt u ons helpen de andere drie hulpvormen (schoenen, kachels en vitaminen) wel mogelijk te maken? Er is met name nog veel geld nodig om winterschoenen voor de schoolgaande kinderen te kunnen kopen.

De nieuwe auto is in Corbesti gesignaleerd.....



Tenslotte...

Roemenië is een land vol tegenstellingen. Aansluiting bij de EU heeft dit alleen maar versterkt. Zoals u heeft gezien blijft hulpverlening in Roemenië helaas nog noodzakelijk. Veel gezinnen hebben nauwelijks een bestaan zonder hulp van buitenaf. Zolang dit het geval is, hoopt FSR met de hulpverlening door te kunnen gaan. Hierbij is de steun van sponsors uit Nederland en België onontbeerlijk. Wilt u ons blijven ondersteunen en het werk van FSR ook in uw gebeden blijven gedenken?

*André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens, Albert Koning,
Jan Swijnenburg, Jan Venema en Herro Vogel*