

## Geachte sponsor,

We beginnen deze brief met een mooi verhaal. Al jaren lang zijn we gefrustreerd over de ongelijkheid en corruptie die we tegenkomen in Roemenië. Deze keer kregen we de mogelijkheid om hier iets tegen te doen.

Als u wilt reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kan dat via ons e-mailadres: [info@fsrom.nl](mailto:info@fsrom.nl) of telefonisch bij een van de bestuursleden (zie footer).

## Christen artsen Oradea maken een verschil..

Niet lang geleden vond er een gesprek plaats tussen FSR medewerkers en de senior pastor van de Immanuel Church in Oradea, Paul Negrut. Deze kerk is een grote baptisten gemeente met ruim 3500 leden. In dat gesprek kwam de frustratie van de FSR medewerkers ten opzichte van het onrecht in de medische zorg aan bod. Is God zoals hij in de bijbel tot ons komt niet een liefdevolle God die ongerechtigheid (met name de kwetsbare mensen aangedaan) verafschuwt?

De medische zorg in Roemenië laat erg te wensen over. Omdat de artsen slecht betaald worden, wijken veel getalenteerde artsen uit naar West Europa waar ze een veelvoud kunnen verdienen van het standaard salaris in Roemenië. Andere artsen zijn wel in Roemenië gebleven, maar zijn zeer corrupt geworden. Zij vragen hoge bedragen van de (ernstig) zieke mensen voordat ze willen opereren. Een bedrag van 3 bruto maandsalarissen is hier geen uitzondering! Het komt voor dat mensen overlijden in het ziekenhuis omdat ze te weinig geld voor een operatie bij zich hebben. En dat terwijl de gezondheidszorg in Roemenië min of meer gratis hoort te zijn.

Daarnaast is, niet onverwacht, de geleverde zorg ook van lage kwaliteit. Volgens een recent Nederlands krantenbericht overlijden in Roemenië naar schatting 26,000 mensen per jaar door medisch falen in het ziekenhuis! Dat is ongeveer het aantal inwoners van een groot dorp.

In ons sponsorprogramma hebben we veel met zieken te maken. Het laatste wat deze mensen willen is behandeld te worden in het ziekenhuis omdat ze bang zijn dat ze er slechter uitkomen dan dat ze erin gaan. Daarnaast ontbreekt het aan geld om de zorg te kunnen betalen. Gelukkig kennen wij een aantal

## In dit nummer:

- Een teken van hoop..
- Sponsoring van studenten; laatste weken voor de zomervakantie.
- Mannenweekend in Boga!
- Boga kampen staan weer voor de deur

Christelijke artsen die wel bereid zijn Jezus' navolger te zijn en de armen (gratis) te helpen. Een voorbeeld is het huisarsten echtpaar Dr. Ioan en Livia Cret in Oradea. Zij zijn bereid om 1 dag van de week alleen zorg aan de armen te geven en daarom werken wij dan ook waar nodig samen. Ook hun schoonzoon die chirurg is helpt ons door bijvoorbeeld een operatie gratis uit te voeren.

Aangestoken door ons gesprek kwam Paul Negrut met een geloofstap. Hij stelde voor een maaltijd te organiseren voor alle gemeenteleden die in de medische sector werkzaam zijn. Tijdens deze maaltijd zal er dan ruimte zijn voor de FSR medewerkers om aan deze medici te vertellen over onze ervaringen, waarschijnlijk verhalen die zij van binnenuit al lang waargenomen hebben (maar niet zelf aan bijgedragen hebben!). Daarna wil Paul een oproep doen om hun verantwoordelijkheid te nemen en te starten met een verandering in de medische zorg.



*Doctor Livia Cret in haar praktijk*

Twee weken later vond de maaltijd plaats. Er waren maar liefst 38 mensen ingegaan op de uitnodiging. Het werd een bewogen avond waarin artsen, verpleegkundigen en andere medici diep geraakt werden door de verhalen, maar ook door het werk wat het dokters-echtpaar Cret doet. Spontaan bood iedereen zich aan om op te staan voor de armen en waar dit in hun vermogen ligt recht aan hen te doen. Aan het einde van de avond waren onze

medewerkers in het gelukkige bezit van een lijst met 38 telefoonnummers! Indien wij een medisch situatie in ons sponsorprogramma hebben, kunnen we nu de lijst pakken en de specialist bellen die we nodig hebben voor dit specifieke geval. We zijn ontzettend blij maar ook vooral God dankbaar voor wat hij kan doen. Hebben wij hier niet vaak voor gebeden? Hij kan meer doen dan wij bidden of beseffen (Ef. 3:20!).

### **De uitwerking..**

Weer 2 weken later melde zich een moeder van een sponsorgezin die al een tijd ziek was. Haar lokale dokter wist niet wat hij verder nog voor haar kon betekenen. De vrouw werd doorverwezen naar een ziekenhuis in Oradea maar ze had geen geld om naar een specialist te gaan. Toen we dit vernamen, hebben we de lijst gepakt en een arts gebeld. De vrouw werd meteen (gratis) geholpen door een neuroloog die ook een scan had geregeld. Toen de diagnose gesteld was kon er snel actie genomen worden. Gelukkig gaat het nu een stuk beter met de vrouw en haar gezin heeft nog geld om eten te kopen...

### **Einde schooljaar nadert voor studenten**

Net als in Nederland zijn de scholen in Roemenië bezig met de laatste lesprogramma's voor de zomervakantie. Voor zes van de 66 sponsorstudenten betekent dit een extra spannende tijd omdat zij bezig zijn met de afronding van hun opleiding. Dit betekent ook dat zij moeten nadenken over hun verdere toekomst. Gaan ze aan het werk of willen ze nog een vervolgopleiding doen? Daar waar mogelijk worden deze studenten door onze medewerkers in Roemenië met raad en daad bijgestaan.



*Een aantal van onze studenten ..*

Dankzij onze trouwe achterban kunnen we in het nieuwe schooljaar weer 6 nieuwe jongeren een mogelijkheid bieden om met een studie te beginnen. In de afgelopen weken hebben onze medewerkers hiervoor al de nodige voorbereidingen getroffen. Er is gesproken met diverse hoofden van lagere scholen om na te gaan welke kinderen voor ons sponsorprogramma in aanmerking komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële situatie van het gezin waarin de potentiële student is opgegroeid, maar vooral ook naar de motivatie van de leerling en zijn/haar capaciteiten. Mede dankzij dit uitgebreide

selectieproces kent ons studentenprogramma al jaren zeer weinig uitvallers.

### **Volop activiteit in Boga..**

Als trouwe lezer van onze nieuwsbrief weet u dat onze Roemeense partner A&O beschikt over een prachtige groepsaccommodatie in Boga. In het eerste weekend van juni is hier voor het eerst een mannenweekend georganiseerd voor de vaders uit onze sponsorgezinnen. FSR heeft al een aantal keren met veel succes een vrouwenweekend in Boga georganiseerd, maar van een mannenweekend is nog niet eerder sprake geweest. Dit tot frustratie van veel mannen omdat zij van hun vrouwen en kinderen vaak zulke mooie verhalen hadden gehoord over het Boga kamp. Het eerste weekend van juni was het eindelijk zover en 21 vaders uit onze sponsorgezinnen waren aanwezig. Hoewel veel mannen tijdens de bustocht naar Boga eerst even afwachtend waren, kwamen vrijdagavond al snel de gesprekken op gang. Onder leiding van een gastspreker werd gesproken over vaderschap, de plaats van vaders in het gezin en was er ook gelegenheid voor de mannen om over hun eigen situatie te praten. Een prachtige gelegenheid om elkaar te bemoedigen en er zijn dan ook tijdens dit weekend vele vriendschappen gesloten. Natuurlijk was er ook tijd om te genieten van de mooie natuur in de omgeving. Helaas werkte het weer niet mee, maar eigenlijk gaven de mannen daar weinig om, omdat er ook genoeg andere activiteiten waren. Al met al mogen we terugkijken op een geweldige tijd, waarin de mannen veel zaken met elkaar konden delen en waarin ze elkaar ook met raad en daad konden bijstaan.

Ondertussen zijn onze medewerkers ook al druk met de voorbereidingen voor de kinderkampen in Boga, die dit jaar in de eerste drie weken van juli zullen plaatsvinden. Opnieuw hopen we ruim 100 kinderen uit onze sponsorgezinnen blij te maken met een fantastische week in de mooie natuur. Voor deze kinderen is dit echt een totaal andere wereld als waarin ze opgroeien. In onze volgende nieuwsbrief zullen we verslag doen van deze weken.

### **Tot slot..**

We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de betrouwbare Roemeense medewerkers die God eens op onze weg gebracht heeft, de trouw van onze vaste sponsors en de bewogenheid van de giftgevers. We ervaren dit alles als een zegen van onze Hemelse Vader. Daarom in de eerste plaats dank aan Hem! Wilt u het werk van FSR blijven gedenken in uw gebeden?

*Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth,  
Gert-Jan Groeneveld, Cees Lock en Jan Venema*