

Geachte sponsor,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van FSR. Met deze brief willen wij ons werk onder de allerarmsten van Roemenië wederom onder uw aandacht brengen. Dat we met Gods zegen en uw hulp nog steeds veel mooie dingen mogen doen kunt u lezen in deze brief. We wensen u goede aandacht! Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mail adres: [info@fsrom.nl](mailto:info@fsrom.nl) of telefonisch bij één van de stuurgroepleden (zie onder).

## Boga kinderkampen ...

Anna is 8 jaar oud, jaren lang was ze dakloos en sliep ze met haar moeder in kartonnen dozen. Enkele jaren geleden in een verschrikkelijke nacht toen haar moeder 'op pad' was, is hun kartonnen 'huis' in brand gevlogen. Alle spulletjes die zij hadden zijn verbrand, maar het ergste is dat ook haar broertje daarbij omgekomen is. Zelf kon ze ternauwernood ontsnappen.. Op dit moment woont ze in een afgelegen dorp met haar moeder en andere broertjes en zusjes (6 in totaal) bij een man in een één-kamer huisje. Thuis is het een hard bestaan en niemand toont enige aandacht voor het meisje...

Op Boga mocht Anna voor het eerst ervaren dat ze er ook mocht zijn! Ze was zo enthousiast dat ze met andere kinderen op kamp kon spelen en ook nog geaccepteerd werd. Ze mocht veel warmte en liefde ontvangen en vond het geweldig om al die nieuwe liedjes te leren. Door het kamp heeft Anna een andere kijk op het leven gekregen. Ook is er een goede band met het gehele gezin ontstaan. Dit is een goed startpunt voor verdere verbetering van hun levensomstandigen.

Het tweede kamp was voor tieners. In het kamp waren twee zusjes aanwezig die uit een gezin komen waar beide ouders straatkinderen zijn geweest. De meisjes waren erg asociaal en soms zelfs agressief. Daarom heeft de leiding veel tijd genomen om met ze te spreken en uit te leggen hoe je als kinderen met elkaar om kunt gaan. Naarmate het kamp vorderde veranderde hun gedrag steeds meer. Ze wilden graag hun eerdere fouten goed maken en gingen steeds meer voor de andere kinderen betekenen. Volgens onze medewerkers in Roemenië is het mooiste van de Boga-kampen dat de kinderen binnen een week ten goede kunnen veranderen. De ouders van de twee zusjes namen contact met de leiding op om hen hartelijk te bedanken. De situatie thuis in het gezin was volgens hen ook verbeterd! Het is bijzonder te

In dit nummer:

- Boga kinderkampen
- Jongeren ronden opleiding af, anderen gaan beginnen.
- Economische crisis en de komende winter

zien hoe God in de harten van al deze kinderen wil werken.



Helaas was het organiseren van 3 kampen met 30 kinderen dit jaar niet mogelijk omdat we geen goede leiding voor het derde kamp konden vinden. Daarom zijn deze zomer 2 kinderkampen gehouden waar per kamp 45 kinderen aan deelnamen. Gelukkig hebben we zo nog wel dezelfde hoeveelheid kinderen een kamp kunnen aanbieden.

De kinderen worden verzameld op bepaalde plekken in de regio en vervolgens met een bus naar het natuurpark Boga gebracht. Als ze aankomen hebben ze vaak nauwelijks kleding mee genomen. Ook weten velen niet wat een douche is.. Daarom krijgen alle kinderen eerst de gelegenheid om te douchen (een groot feest!). Daarvoor krijgen ze allemaal zeep, tandpasta en een tandenborstel die ze gedurende het hele kamp (en daarna) kunnen blijven gebruiken. Om het feest compleet te maken krijgen ze natuurlijk ook 'nieuwe' kleren die vanuit Nederland ingevoerd zijn. Na een paar uur kamp lopen alle kinderen er schoon en fris bij en discrimineren ze elkaar niet meer vanwege de reuk of kleren.

De kampen zijn een combinatie van spelen, zingen, bijbelverhalen, wandeltochten en zwempartijen in de

rivier. Voor de kinderen een geweldige tijd omdat ze de beperkte situatie thuis even kunnen vergeten.

Het lijkt hard om de kinderen na een kamp weer naar de thuissituatie te sturen. Toch ervaren we dat dit erg meevalt. De goede ervaringen tijdens het kamp geven de kinderen meer eigenwaarde en die nemen ze mee naar huis. Vaken horen we later van de ouders dat de situatie thuis verbeterd is dankzij de kinderen. Ook hebben wij dankzij de kampen een betere toegang in de gezinnen gekregen waardoor we efficiënter hulp kunnen bieden in de thuissituatie.

---

### **Sponsors van een beroepsopleiding...**

FSR geeft naast noodhulp ook structurele hulp door jongeren die vast zitten in de armoedige thuissituatie een beroepsopleiding aan te bieden. Afgelopen jaar hebben zo een veertigtal jongeren een opleiding kunnen volgen. Zonder sponsoring zouden deze jongeren alleen de lagere school in het dorp hebben doorlopen om daarna wat te gaan werken. Hierdoor komen zij - en de gezinnen waarvan zij deel uit maken - niet uit de armoede spiraal. De kinderen die in aanmerking komen voor sponsoring zijn vaak zeer gemotiveerd en krijgen na hun opleiding veelal vrij gemakkelijk een baan aangeboden. Nu zijn zij in staat om ook hun familie te helpen!

Net voor de zomer hebben 7 jongeren hun studie afgerond. Hopelijk vinden zij ook nu tijdens de economische recessie snel een baan. Voor het komende jaar kunnen we weer 8 nieuwe jongeren een opleiding aanbieden. Gemiddeld kost het FSR 50 euro/maand om een kansarme jongere een beroepsopleiding te laten volgen. Voor dit geld krijgt de student(e) kost en inwoning, schoolmaterialen, kleding/schoenen en begeleiding van onze Roemeense medewerkers. Geen geld toch? Daarnaast streven we 1x per jaar met alle sponsorstudenten een weekend naar Boga te gaan.



Dit werk is geweldig belangrijk voor ons en we hopen dat we met uw hulp en onder Gods Zegen dit werk nog een tijd mogen doen omdat het echt de Roemeense samenleving structureel helpt.

---

### **Vorbereidingen voor de winter van 2009/2010...**

De economische crisis heeft ook zijn sporen nagelaten in arme Europese landen zoals Roemenië. Veel bedrijven zijn gedwongen te sluiten. Hierdoor zijn veel mensen op straat komen te staan. Daarnaast ontvangen wij berichten dat velen wel doorwerken maar al 3 maanden geen salaris hebben ontvangen! Dit zou in Nederland ondenkbaar zijn. Veel Roemenen waren werkzaam in Spanje en Italië. De crisis slaat hard toe in Spanje. De bouw, een sector waar veel Roemenen voor een klein salaris werken, is daardoor nagenoeg stilgevallen. Dit betekent dan ook dat veel Roemenen zonder werk zijn gekomen en nu gedwongen worden terug naar hun land te gaan. Ook Italië probeert veel Roemenen terug naar hun land te sturen. Naast de crisis is hier de sociale onrust een belangrijke reden.

Van onze medewerkers in Roemenië ontvangen wij veel berichten dat de situatie in het land slechter is geworden. Ze worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen hiervan; crisis situaties in gezinnen en steeds meer mensen die smeken ook geholpen te worden. U begrijpt dat dit voor onze Roemeense FSR staf het werk zo mogelijk nog zwaarder maakt. Wilt u voor hen bidden dat ze genoeg liefde en kracht mogen ontvangen om met het werk door te kunnen gaan?

In de huidige situatie komt de winter als een grote vijand dichterbij. Waar zal het eten vandaan komen? Hoe zullen we ons huis warm houden? Hebben we genoeg kleren? Wat als we ziek worden? Als FSR bereiden we ons ook voor op de winter. In September hopen we weer kleding te verzamelen, te sorteren en naar Roemenië te sturen. Daarnaast willen we acties houden voor schoenen voor schoolgaande kinderen (13 euro/paar) en brandhoud/kachels. Al is Roemenië onderdeel van de EU... wat blijft hulp voor de armste 30% van de bevolking nog hard nodig!

### **Tenslotte...**

Als u deze brief gelezen hebt bent u weer enigszins op de hoogte van het werk wat we als FSR mogen doen. Als Stuurgroep zijn we gemotiveerd dit werk voort te zetten zolang het nodig is en de middelen ons ter beschikking staan. We weten uit ervaring dat we op uw steun mogen blijven rekenen. Daar zijn we dankbaar voor. Wilt u ook het werk van FSR blijven gedenken in uw gebeden?

*André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens, Albert Koning,  
Jan Swijnenburg, Jan Venema en Herro Vogel*