

Geachte sponsor,

In onze eerste nieuwsbrief van dit jaar kijken we terug op de werkzaamheden in de afgelopen wintermaanden. Nu het voorjaar in aantocht is worden door onze medewerkers in Roemenië de voorbereidingen getroffen voor de geplande activiteiten in de komende maanden. Zoals u kunt lezen staat er weer veel op het programma. De afgelopen maanden hebben zich een aantal nieuwe sponsors aangemeld. Daar zijn we heel dankbaar voor en we hopen dat u via onze periodieke nieuwsbrief nog meer betrokken raakt bij de hulpverlening onder de allerarmsten in Roemenië. We wensen u veel leesplezier!

Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de bestuursleden (zie onder).

Wat nieuwe schoenen kunnen betekenen...

Een van de onderdelen van ons winterhulp-programma is het geven van een paar nieuwe schoenen aan de schoolgaande kinderen van onze sponsorgezinnen en voor een aantal sponsorstudenten. Voor veel gezinnen is het kopen van nieuwe schoenen letterlijk een onbetaalbare uitgave, met als gevolg dat kinderen in de winter met kapotte schoenen of zomerschoentjes kilometers naar school moeten lopen. Dat is in de strenge winters in Roemenië zeker geen pretje. Daarom levert ons schoenenproject een belangrijke bijdrage aan de hulp aan de gezinnen.

Dit jaar hebben we weer heel wat schoenen gekocht: zo'n 225 paar voor de kinderen uit onze sponsorgezinnen en een aantal gesponsorde studenten.



Wat is er mooier dan de nieuwe schoenen gelijk aan te trekken...

In dit nummer:

- Wat nieuwe schoenen kunnen betekenen...
- (Hart)verwarmende hulpverlening...
- Een voorjaar vol met activiteiten...
- Studenten: goede tijden, slechte tijden...

En dat deze schoenen welkom waren dat blijkt wel uit een verhaal van onze medewerkers Ani en Lili. Op de vraag van ons of ze ook foto's hadden gemaakt van het uitdelen van de schoenen, gaven ze aan dat het soms erg moeilijk was om goede foto's te maken, omdat de kinderen echt stonden te stuiten van blijdschap...

(Hart)verwarmende hulpverlening...

Een ander belangrijk onderdeel van onze winterhulp is het verstrekken van stookhout en kachels aan gezinnen. We hebben ook met deze hulp weer heel wat mogen betekenen deze winter!



Voorlopig hebben ze hier weer een kachel en warm eten...

Een kachel is van groot belang omdat het niet alleen 's winters warmte geeft, maar ook omdat het gehele jaar op de kachel wordt gekookt. In sommige gezinnen is de kwaliteit van hun kachel soms zo slecht, dat regelmatig het hele huis met rook gevuld is. Niet echt een gezonde situatie om in te wonen...

Tijdens de bezoeken van onze medewerkers aan de gezinnen wordt geïnventariseerd, welke gezinnen de meeste behoefte hebben aan een nieuwe kachel en/of stookhout. Dat is vaak een kwestie van keuzes maken, omdat we helaas niet overal tegelijk kunnen helpen. De meest schrijnende gevallen krijgen voorrang. Op het moment dat de kachel of het stookhout wordt afgeleverd is het is werkelijk hartverwarmend om te zien hoe blij de gezinnen zijn met deze hulp. Namens deze gezinnen willen we dan ook alle sponsors en gifgevers hartelijk bedanken!

Een voorjaar vol met activiteiten...

Net zoals in Nederland wordt ook in Roemenië met verlangen uitgekeken naar het voorjaar. Gelukkig was de winter dit jaar niet al te streng, maar toch is dat voor veel gezinnen maar een relatief begrip. Met het voorjaar in aantocht worden de tuinen al weer klaargemaakt voor de groentezaden, die binnenkort met het volgende transport vanuit Nederland geleverd zullen worden. Zelf groente verbouwen is niet alleen een welkome aanvulling op het maandelijks voedselpakket, maar het maakt de mensen ook trots op hun werk als de resultaten goed zijn. Laten we hopen en bidden dat deze zomer de oogst weer groot mag zijn.

In het eerste weekend van mei organiseren onze medewerkers weer een vrouwenweekend voor de moeders uit de sponsorgezinnen. Een weekend in de prachtige natuur van Boga om er even helemaal tussenuit te zijn. Maar vooral ook een weekend om elkaar te bemoedigen en te helpen. Er ontstaan tijdens dit weekend levenslange vriendschappen. De vrouwen kunnen de zorgen over hun huwelijk, de kinderen, de moeilijke omstandigheden waarin ze leven, met elkaar delen. Tevens is dit weekend voor onze medewerkers ook een mooie gelegenheid om de Liefde van Christus te tonen aan deze vrouwen.



Simpel, maar zo waardevol...

Studentensponsoring: goede tijden, slechte tijden

De afgelopen maanden is ook weer veel tijd en energie gestoken in het begeleiden van de jongeren die een opleiding volgen. Dit onderdeel van het werk geeft vaak een grote voldoening. Geweldig toch als je een kansarme jongere dankzij een Nederlandse sponsor een opleiding kan aanbieden, die hem of haar een veel betere kans biedt op de arbeidsmarkt? We zien in dit werk al jaren hele positieve resultaten en dat motiveert enorm om hiermee door te gaan. De komende tijd zullen de jongeren zich voorbereiden op hun examen of overgang naar het volgende schooljaar. Voor hen weer een spannende tijd.

Onze medewerkers hebben inmiddels de voorbereidingen getroffen voor de selectie van de nieuwe lichte studenten voor volgend jaar. Daarbij wordt overleg gevoerd met de verschillende

schoolhoofden en/of leraren en wordt de achtergrond van de familie gescreend. Deze persoonlijke contacten bij de selectie zijn belangrijk om de juiste kandidaten te selecteren.



Dromen waarmaken: op weg naar een eigen kapsalon of atelier...?

Wie met jongeren werkt weet dat dit veel tijd en aandacht vraagt. We zijn dan ook zeer blij met onze nieuwe medewerkster in Oradea, Lili (zie ook vorige nieuwsbrief). Zij heeft echt de gave om met deze jongeren te werken en hun te helpen. Daarbij komen onze medewerkers allerlei heftige situaties tegen, zoals bijvoorbeeld bij onze student Ioan (*om privacy redenen een fictieve naam gegeven*). Een jongen van 15, in het tweede jaar van zijn opleiding. Hij komt uit een zeer arm en gebroken gezin, wat in zijn geval betekent dat zijn moeder is vertrokken. Zijn vader wil hem ook niet meer zien. Op school heeft hij geen vrienden en tot overmaat van ramp vraagt een lerares aan hem of hij zich de volgende keer wil wassen omdat hij niet zo fris ruikt...en dat waar de hele klas getuige van mocht zijn! Niet verwonderlijk dat zo'n jongen zwaar psychisch letsel oploopt. Recentelijk is hij opgenomen in een ziekenhuis, waar ze gaan proberen om zijn leven weer een beetje op de rails te krijgen. Dat een dergelijke situatie veel tijd, aandacht en liefde vraagt van Ani, Lili en Grig mag duidelijk zijn. Dan is het geweldig om te zien dat zij hiervoor de gaven hebben gekregen.

Zo maar een aantal voorbeelden van hoe onze hulp het leven van gezinnen of jongeren echt kan veranderen. Deze resultaten motiveren ons om deze vormen van hulpverlening te blijven geven. *Hulp op maat!* is ons motto en dat blijkt nog steeds goede resultaten op te leveren. We hopen natuurlijk ook dat deze verhalen u motiveren om ons werk te blijven ondersteunen. Zo kunnen we als sponsors, donateurs, bestuur en medewerkers in Roemenië gezamenlijk een deel van de nood in Roemenië aanpakken en ook samen blij en dankbaar zijn voor de mooie resultaten...

Tot slot

We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de hulp van onze sponsors en giftgevers. We ervaren dit alles als een zegen van onze Hemelse Vader. Daarom in de eerste plaats dank aan Hem! Wilt u het werk van FSR blijven gedenken in uw gebeden?

*Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth,
Gert-Jan Groeneveld, Cees Lock en Jan Venema*