

Geachte sponsor,

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van 2009. In de afgelopen wintermaanden werd Roemenië geconfronteerd met veel overlast door sneeuw en strenge vorst. Ook onze sponsorfamilies en studenten ondervonden hiervan de gevolgen. Gelukkig breekt langzamerhand het voorjaar weer aan. Vooral in de agrarische gebieden brengt dit de nodige activiteiten met zich mee. In dit kader is ook ons groentezadenproject weer van start gegaan. Hierover en over een aantal andere ontwikkelingen leest u meer in deze nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier! Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de stuurgroepleden (zie onder).

Winter geeft extra zorgen voor families ...

Roemenië heeft een landklimaat. Een heel ander klimaat dan wij in Nederland gewend zijn. De zomers zijn warm en droog, de winters daarentegen erg koud en nat. Zo ook de afgelopen winter. En hoewel dit schilderachtige plaatjes kan opleveren, brengt de winter veelal extra zorgen in de sponsorgezinnen.



In de dorpen, waar nog steeds veel mensen werkzaam zijn in de agrarische sector, is er in deze periode minder werk. Veel mannen zitten thuis en hebben daardoor ook geen inkomen. De huizen worden verwarmd door vaak gebrekkige houtkachels, waardoor het regelmatig voorkomt dat huizen vol rook staan. Door slechte isolatie dringt er veel vocht door in de huizen. Het is niet zo verwonderlijk dat onder deze omstandigheden veel mensen 's winters ziek worden. Slechts weinig gezinnen zijn de afgelopen periode niet getroffen door de griep. Het FSR

In dit nummer:

- Winter geeft extra zorgen voor families
- Groentezaden: meer dan voedsel alleen...
- Ondersteuningsreis Fred en Herro
- Zomer 2009: opnieuw kinderkampen in Boga

probeert juist ook in de wintermaanden de gezinnen bij te staan. Over vaak moeilijk begaanbare wegen worden de gezinnen maandelijks voorzien van een voedselpakket. De kinderen uit de gezinnen en de studenten krijgen goede winterschoenen, zodat zij met warme voeten naar school kunnen. Daarnaast krijgen ze vitaminetabletten, waarmee ze extra weerstand opbouwen. Verder helpt het FSR daar waar de nood het hoogst is, gezinnen met stookhout en/of een kachel.

Deze kachels zijn dit jaar gemaakt door de heer Gal. Zijn gezin is opgenomen in ons sponsorprogramma. Bij een bezoek aan zijn huis bleek hij een degelijke, door hem zelf gemaakte kachel te hebben. In overleg met het FSR heeft hij voor een aantal andere gezinnen ook een kachel gemaakt. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: het FSR kon deze winter een aantal gezinnen helpen met een kachel en de heer Gal had hierdoor eigen inkomen. Hieronder ziet u de heer Gal bezig met het maken van kachels.



Wilt u voortaan onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen?

Mail dan uw gegevens naar info@fsrom.nl

en help ons zo kosten te besparen!

Groentezaden: meer dan voedsel alleen...

Dankzij een gulle gift van twee bedrijven uit Nederland, kan het FSR al enkele jaren de gezinnen uit de dorpen waar het FSR actief is en die beschikken over een stukje eigen grond, voorzien van groentezaden. Dankzij deze zaden kunnen zij zelf groenten kweken. Dit voedsel vormt een welkome aanvulling op hun eerste levensbehoeften. Al jaren is dit groentezadenproject erg succesvol. Aan het einde van de winter worden de groentezaden onder de gezinnen verdeeld. In de zomer en het najaar tonen de gezinnen vervolgens vol trots het resultaat van hun inspanningen aan onze medewerkers. Bloemkool, prei, wortelen, tomaten, enz. Het is goed om te zien dat mensen, die jarenlang onderdrukt zijn geweest en daardoor soms apathisch zijn, weer trots kunnen zijn op iets wat ze zelf gekweekt hebben. Dit project geeft hun weer een beetje gevoel van eigenwaarde terug. Wetend dat we ook hierin afhankelijk zijn van Gods zegen, hopen we dat ook dit jaar de oogst weer groot mag zijn.

Ondersteuningsreis voorjaar 2009...

Fred en Herro zijn op 25 maart j.l. afgereisd naar Oradea. Van daaruit hebben zij weer veel sponsorgezinnen en studenten bezocht. Tijdens elke reis wordt ook een bezoek gebracht aan Dumbrăveni, een stadje in het midden van Roemenië. Hier wonen 18 sponsorgezinnen. Deze gezinnen wonen in een gebied ver weg van de grote steden. Het opbouwen van een toekomst is daardoor erg moeilijk.

In Oradea en omstreken vinden de meeste FSR activiteiten plaats. Tijdens deze reis hebben we zowel Lăzăreni als Poiana Tăsad bezocht. Hier leven veel gezinnen in grote armoede. De grote stad is ook hier voor veel mensen ver weg en niet gemakkelijk te bereiken. De wegen hier naar toe zijn slecht begaanbaar. Het is elke keer weer een wonder dat onze auto het na de reis nog goed doet. Het is vaak slalommen over de weg, om de vele diepe kuilen in de weg te omzeilen! De gezinnen die bezocht werden, waren erg blij met de hulp die we geven. We merken dat ze het waarderen dat we de moeite nemen om helemaal vanuit Nederland naar ze toe komen. Zo is het niet alleen hulp op afstand, maar laten we persoonlijk merken dat we begaan zijn met hun situatie.

Ook de bezoeken aan de gezinnen in Oradea en directe omgeving worden erg gewaardeerd. Vaak leven de mensen aan de rand van de stad in arme omstandigheden. Hier is het verschil tussen arm en rijk wel heel goed zichtbaar! Het is te merken dat in de laatste jaren in grote steden als Oradea nieuwe winkelcentra uit de grond worden gestampt. Zelfs voor onze begrippen erg luxe. Het probleem is dat de arme mensen hier niets mee kunnen; het is weggelegd voor de rijken. Het is duidelijk: de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer! De schrijnende leefomstandigheden van het arme deel van de bevolking doet ons beseffen dat ons werk nog steeds heel erg nodig is. Dat geldt zeker voor de

gezinnen die aan de vuilnisbelt van de stad wonen (zie foto).



Dat onze hulpverlening daadwerkelijk goed terecht komt, hebben we ook deze reis weer kunnen constateren. In overleg met onze plaatselijke medewerkers, hebben we opnieuw kunnen besluiten om bij een aantal gezinnen de hulp gefaseerd af te bouwen. De financiële situatie in deze gezinnen is inmiddels zodanig verbeterd, dat zij langzamerhand voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Een mooi voorbeeld hiervan is de familie Fit. Voor deze familie hebben twee jaar geleden een drachtige zeug gekocht. De meeste biggen zijn na de geboorte door de familie Fit verkocht. Het fokprogramma met de varkens wordt inmiddels enthousiast doorgezet. Al met al een prachtig voorbeeld van een familie, die dankzij ons werk structureel geholpen is en nu van een redelijk vast inkomen is voorzien.

Zomer 2009: opnieuw kinderkampen in Boga...

Ook deze zomer zijn Ani en Grig, onze medewerkers ter plaatse, weer van plan om een drietal kinderkampen in Boga te organiseren. Tijdens het Bogakamp zijn de kinderen er echt even uit. Even alle zorgen vergeten... Samen met andere kinderen genieten van mooie verhalen, samen spelen en genieten van de prachtige natuur in Boga. Er is reeds een begin gemaakt met de voorbereidingen. En de kinderen? Ja, die kijken al het hele jaar verlangend uit naar een uitnodiging voor één van de kampen! Helpt u mee een kind een onvergetelijke vakantie week te geven? Stort dan uw gift op *giro 249300 t.n.v. SDOK te Gorinchem o.v.v. project 8063 – Boga*. Namens de kinderen alvast hartelijk bedankt!

Tenslotte...

Er is weer veel gebeurd in de afgelopen maanden. We hopen dat u door het lezen van deze nieuwsbrief weer een beetje 'bijgepraat' bent over de voortgang van het hulpverleningswerk. Als Stuurgroep zijn we nog iedere dag dankbaar voor uw (soms al jarenlange) steun en financiële bijdragen. We hopen dat we ook de komende tijd op uw steun mogen blijven rekenen. Wilt u ook het werk van FSR blijven gedenken in uw gebeden?

*André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens, Albert Koning,
Jan Swijnenburg, Jan Venema en Herro Vogel*