

Geachte sponsor,

We beginnen deze brief weer met een mooi verhaal. In de vorige nieuwsbrief schreven wij over een vergadering met christelijke medici. Nu willen wij u iets vertellen over de positieve uitwerking van deze bijeenkomst. Fred en André hebben dit zelf mogen ervaren tijdens hun reis in oktober.

Als u wilt reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kan dat via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de bestuursleden (zie footer).

FSR en medische hulp ..

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stil gestaan bij de oproep van ds. Paul Negrut aan de leden van zijn gemeente die een medisch beroep uitoefenen, om waar mogelijk armen gratis medische zorg te verlenen. Tijdens onze recente reis hebben we mogen ervaren wat deze oproep teweeggebracht heeft. We zijn op bezoek geweest bij een tandarts/orthodontiste, een fysio praktijk en een nieuw medisch centrum die geleid wordt door een zuster van de gemeente. In dit medisch centrum werken ook diverse medisch specialisten. De tandarts bezochten we samen met een jong meisje uit ons sponsor-



programma bij wie het gebit gereguleerd wordt. We hebben de tandarts bedankt voor haar medewerking. Bij ons bezoek aan de fysio praktijk mochten wij meekijken bij een behandeling van een meisje uit een sponsor gezin die een ernstige rugafwijking heeft. Ook deze fysiotherapeut hebben we bedankt voor de medewerking omdat zij een groot aantal van de behandelingen gratis uitvoert. Tenslotte hebben we een rondleiding gekregen door het nieuwe medisch centrum. Het centrum zag er goed uit en ook hier hebben we de eigenaar bedankt voor haar bereidheid

O.a. in dit nummer:

- FSR en medische hulp ..
- Dumbraveni
- Verslag Boga kinderkampen
- Winter staat voor de deur

om hulp te bieden en adviezen te geven. Haar instelling heeft namelijk inmiddels al een aantal mensen uit ons programma geholpen die medisch/financieel klem zaten.

Naast deze drie instellingen, hebben we ook gezien hoe het er in een groot ziekenhuis in Oradea aan toe gaat. Iemand uit ons programma was met spoed opgenomen en had geld nodig om zijn behandeling te kunnen betalen (althoewel dit kosteloos zou moeten zijn). Toen we binnenkwamen op een patientenkamer van 5 personen, schrokken we van de stank en de vieze lakens.. Ook lagen aangesloten catheter zakken naast de bedden los op de grond. Naar ons oordeel niet erg hygienisch zonder tekort te willen doen aan de mensen die daar aan het werk waren. We waren blij dat we even later weer op straat stonden.

Armoede leidt vaak tot alcoholisme en geweld..

Tijdens de laatste reis hebben Fred & André ook weer veel families en studenten gesproken. Soms horen en zien we mooie dingen, maar meestal ervaren we veel treurnis en ellende. Zo bezochten we een vrouw met 3 kinderen en in verwachting van de vierde. De vrouw (26 jaar) is geboren in een gezin waar zowel de vader als de moeder alcohol verslaafd zijn. Om die reden heeft zij een aantal jaren in een kindertehuis gewoond. Om te ontsnappen uit haar moeilijke situatie is zij te snel getrouwd met een veel oudere man (49 jaar), die achteraf ook nog een geweldadige alcoholist bleek te zijn. Op een dag is zij vanwege aanhoudelijk huiselijk geweld het huis uit gevlucht naar een vlakbij gelegen kerk. De mensen van deze kerk hebben haar gelukkig meteen liefdevol opgevangen. Zij is christen geworden en ze vertelde dat dit haar leven enorm ten goede veranderd heeft al is de situatie thuis nog steeds moeilijk vol te houden. Het gezin is arm en heeft zo nu en dan geen eten. Op een dag vond zij aan haar deur een tasje met wat levensmiddelen en een anoniem briefje met daarop het telefoonnummer van onze medewerker Ani Foit in Oradea. Wie het tasje heeft achtergelaten is nog steeds onbekend, maar het gezin wordt nu door FSR geholpen.

Dumbraveni..

Als bestuur hebben we een moeilijke beslissing moeten nemen over Dumbraveni. Wij hebben namelijk besloten om te stoppen met de hulpverlening in Dumbraveni en omgeving. Hoewel de gezondheid van de medewerkers aldaar niet de enige rede is, heeft dit wel sterk meegespeeld in onze beslissing. We hebben deze beslissing als eerste gedeeld met onze medewerkers in Oradea en vervolgens zijn we het gaan vertellen in Dumbraveni. Dat was niet makkelijk, omdat we al meer dan 10 jaar met elkaar samenwerken om iets tegen de armoede in hun omgeving te doen. Gelukkig is ons besluit daar goed ontvangen en begrepen. We hebben afgesproken dat het werk in Dumbraveni in 3 stappen gaan afbouwen. Met ingang van 1 april 2019 zullen we daar dan definitief stoppen.

Auto..

Onze veel gebruikte FSR auto in Roemenië raakt langzamerhand aan zijn einde en recent hebben we daarom als bestuur besloten een extra auto aan te schaffen voor de zwaardere taken buiten de stad. De huidige auto willen we dan blijven gebruiken voor het lichtere werk in de stad. Het is ons gebed dat we begin 2017 een Volkswagen Caddy kunnen aanschaffen. De nieuwe auto kost € 22,000 waarvan we op dit moment toezeggingen hebben voor € 10,000. We gaan proberen om het ontbrekende deel binnen te brengen via diverse fondsen, maar giften van onze vaste kring sponsors en belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Boga kinderkampen 2016

In de vorige Nieuwsbrief hebben we beloofd iets te vertellen over de Boga zomerkampen. Er zijn drie zomerkampen geweest met in totaal iets meer dan 100 deelnemende kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 16 jaar. De kinderen hebben weer een prachtige tijd gehad. Wat wil je? Als je elke dag een echte douche tot je beschikking hebt, nieuwe kleren krijgt, lekker mag eten en kan slapen in een echt bed voor jezelf? Een typische dag tijdens het Boga kamp ziet er als volgt uit:

- Warming-up/ochtend gymnastiek
- Ontbijt
- Spelen/ontspanning
- Samen zingen en daarna in groepjes een bijbelonderwerp bespreken
- Lunch
- De natuur in... (grote activiteit)
- Avondeten
- Avondspel buiten
- Avondsluizing & naar bed

Er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd waar we altijd weer heel dankbaar voor zijn. Wat erg mooi is om te zien is dat diverse oud-studenten en jongeren die momenteel nog in ons sponsor-programma zitten onderdeel zijn geweest van de kampstaf. Naar hun

eigen zeggen zijn ze blij dat ze op deze manier iets terug kunnen doen voor onze organisatie. Een van de mooiste- en indrukwekkendste activiteiten vindt altijd aan het eind van het kamp plaats, namelijk het schrijven van een mooie tekst of wens voor één van de andere kinderen of leiding. Alle kinderen zijn daar serieus mee bezig en ze zijn altijd benieuwd naar wat de andere kampers over hen opschrijven.



Stookhout en kachels zijn niet weg te denken ..

Hulp in de winter..

Voor aanvang van de winter proberen we mensen te helpen met stookhout, kachels en schoenen. Ook dit jaar hebben we weer veel verzoeken gekregen voor stookhout. We willen daar graag aan voldoen maar we ervaren ook dat de prijs van stookhout behoorlijk omhoog is gegaan. Dit komt mede doordat de regering het moeilijker heeft gemaakt om een vergunning te krijgen voor houtkap en transport. Mede daarom zijn we aan het onderzoeken of er (groene) alternatieven voor hout beschikbaar zijn. Samengeperste briketten van landbouwafval lijkt een oplossing en daar gaan we deze winter mee experimenteren. Willen we aan alle verzoeken kunnen voldoen, dan hebben we meer geld nodig om alle mensen van warmte te kunnen voorzien. Wellicht kunt u ons hierbij helpen?

Tot slot

We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het vele werk dat FSR in de afgelopen periode zowel in Roemenië als ook in Nederland heeft kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook dat de reis van André en Fred zonder problemen is verlopen. We ervaren dit alles als een zegen van onze Hemelse Vader. Daarom in de eerste plaats dank aan Hem. Wilt u het werk van FSR blijven bedenken in uw gebeden? In het bijzonder vragen we dit ook voor de medewerkers en gezinnen in Dumbraveni, nu zij te horen hebben gekregen dat wij de hulp daar gaan afbouwen.

Een vriendelijke groet,

*Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth,
Gert-Jan Groeneveld, Cees Lock en Jan Venema*