

Geachte sponsor,

Hierbij ontvangt u alweer onze laatste nieuwsbrief van 2012. In de afgelopen periode zijn we druk geweest met het selecteren van nieuwe jongeren die in aanmerking komen voor studie sponsoring. Dat was weer een hele klus! In een volgend schrijven zullen we hier meer over vertellen. In deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen over een speciale hulpvraag vanuit Nederland, de jaarlijkse Bogakampen, bouwprojecten voor sponsor-gezinnen en de mogelijkheid van schenkingen en nalatenschappen. Daarnaast kijken we vooruit naar de voorbereidingen voor de komende winter. We wensen u veel leesplezier!

Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de bestuursleden (zie onder).

Zomaar een hulpvraag uit Nederland ...

Onlangs nam een begeleider werkzaam in een penitentiare inrichting in Nederland contact op met FSR. Er verblijft een Roemeense vrouw in de PI die zich grote zorgen maakt over haar moeder en haar kinderen in Roemenië. De begeleider vroeg of het misschien mogelijk was dat FSR een kijkje kan nemen bij de moeder in Nagyvárad? Nu is Roemenië een groot land, maar wat blijkt? De moeder van de vrouw woont samen met haar kinderen in Oradea (in het Hongaars: Nagyvárad), de uitvalsbasis van FSR in Roemenië! Nadat we de contactgegevens ontvangen hebben, heeft Ani contact met de moeder van de vrouw opgenomen. Zij blijkt in één van de armoedigste wijken van Oradea te wonen in een flat zonder stromend water en kachel.



De vrouw was eerst bang om Ani te ontmoeten, maar later werd ze iets meer ontspannen en nam ze haar mee naar haar woning. Daar trof Ani 2 jonge meisjes

In dit nummer:

- Zomaar een hulpvraag uit Nederland
- Boga-kampen
- Bouwprojecten
- Schenkingen en nalatenschappen
- Stookhout, kachels en kinderschoenen

aan, goed verzorgd (zeker gezien de omstandigheden!) maar zij gaan niet naar school. Dit komt omdat oma de kinderen bij de vader heeft weggehaald vanwege verwaarlozing van de kinderen (vader zit inmiddels ook in een gevangenis). Hierdoor hebben de kinderen geen identiteitspapieren en kunnen ze dus niet naar school. De oma is de wanhoop nabij want ze is ziek geworden en heeft geen geld voor medicijnen die ze hard nodig heeft. Daarnaast heeft ze geen kachel en hout voor de komende winter. Hoe kan deze situatie nog langer voortduren? Wat is het dan bijzonder dat God mensen op Zijn manier bij elkaar brengt en wij mogelijk hier kunnen helpen. Hier worden we wel weer stil van.

Boga-kampen 2012, een onvergetelijke ervaring

Dankzij de steun van vele donateurs konden we ook deze zomer weer kinderkampen in Boga organiseren. Dit jaarlijks terugkerende feest voor kinderen uit de sponsorgezinnen was ook dit jaar weer een groot succes. Ook dit jaar was er zoveel belangstelling dat er 3 kinderkampen waren met gemiddeld 35 kinderen per kamp. Vooraf is het vaak weer een hele klus om geschikte leiding voor de kampen te vinden. Zo ook weer dit jaar. Maar uiteindelijk is het ook nu weer gelukt voldoende mensen te vinden voor hulp (in de keuken) en begeleiding. De kinderen mochten dit jaar wederom genieten van een heerlijke week vakantie met leeftijdsgenoten in de prachtige omgeving van Boga. In de ochtend was er tijd om te samen te zingen en in kleine groepjes over de bijbel te praten. In de middag was



er ruimte voor ontspanning door o.a. voetbal, tafeltennis, badminton en trampolinespringen. Maar ook werden er bergwandelingen gemaakt en werd er in de rivier gespeeld.

Voor Ani en Grig en de andere leiding zijn deze 3 kamp weken behoorlijk zwaar, vooral als er tussendoor een kind ziek wordt of als een kind een klein ongelukje overkomt (bijv. pols breken na val van trampoline - zie foto).

Maar op de laatste avond zijn de problemen weer vergeten als blijkt dat de kinderen zo'n vertrouwensband met elkaar hebben opgebouwd, dat ze hun emoties met elkaar delen en voor elkaar gaan bidden. Het wordt ook als zeer bemoedigend ervaren dat sommige ouders een verandering in het leven van hun kinderen zagen. Als laatste zin in het verslag van de Bogakampen zeggen Ani en Grig dan ook volmondig:

"Dit alles laat weer zien wat een geweldige impact deze kleine inspanning van onze kant op het leven van deze kinderen heeft. Het brengt ontspanning, hoop en vertrouwen in gebroken kinderlevens..

Aan God komt alle eer toe!"



Bouwprojecten

Vaak worden we geconfronteerd met gezinnen die in half afgebouwde huisjes wonen. Deze gezinnen willen we graag helpen. Afgelopen zomer konden we zo de familie Puie uit Varciorog helpen met dakplaten voor hun nieuwe huisje.

Daarnaast hebben we ook nog een aantal andere bouwprojecten in het vizier en willen we ook bijdragen aan de bouw van een nieuw huisje voor een arm zigeuner gezin. Vanzelfsprekend zijn hier wel giften voor nodig!

Schenken en legaten

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid van het doen van schenkingen en legaten. Schenkingen zijn in feite gewone giften, die u nu ook al doet als donateur. Deze giften zijn vrij van schenkbelasting omdat FSR een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Ook voor de Inkomstenbelasting geldt een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt vanaf 1%- tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Indien u een volledige vrijstelling voor uw giften aan FSR wilt

hebben, kunt u overwegen om van uw giften *periodieke schenkingen* te maken. Dit kan onder de volgende voorwaarden:

- de giften moeten worden vastgelegd bij de notaris;
- de gift wordt regelmatig overgemaakt (bijv. maandelijks of jaarlijks);
- de bedragen zijn telkens ongeveer even hoog;
- de giften worden minimaal 5 jaren achter elkaar gedaan en eindigen uiterlijk bij overlijden.

Wilt u in uw nalatenschap een bepaald bedrag bestemmen voor FSR, dan kunt u hiertoe een *legaat* laten vastleggen in uw testament. Ook een legaat aan een ANBI is volledig vrijgesteld van schenkbelasting.

Stookhout, kachels en kinderschoenen

Inmiddels zijn we al weer gericht op de komende winter. Met de strenge winters van de afgelopen jaren nog in het achterhoofd zijn er nu al weer veel aanvragen binnen gekomen voor stookhout. Voor sommige gezinnen bestaat het dilemma te moeten kiezen tussen stookhout en eten... Aangezien ook de prijzen van stookhout ieder jaar flink stijgen, zijn giften hiervoor van harte welkom.



Evenals voorgaande jaren hopen we ook voor de komende winter weer zoveel mogelijk schoolkinderen uit onze sponsorgezinnen te kunnen voorzien van een paar goede winterschoenen. Helpt u mee?

Giften zijn welkom op bankrekening 49.48.08.926 t.n.v. Stichting Familie Sponsorplan Roemenië te Aalsmeer.

Tenslotte...

We hopen dat we ook de komende tijd op uw steun mogen blijven rekenen. Wilt u ook het werk van FSR blijven gedenken in uw gebeden?

Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens, Gert-Jan Groeneveld, Jan Venema en Herro Vogel